

Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 1 december 2024

Eerste Advent – Uitreiking doopkruisjes

De komst van Jezus

voorgangers:	Ds Niels Gillebaard
muzikale begeleiding:	Aldert Fuldner
ouderling:	Wim Boender
diaken:	Dick Slofstra
lector:	Geerke Rigtering
beamervoorbereiding:	Hans Wiemerink
techniek:	Tim en Janneke de Koning
koster:	Piet Bos
gastvrouw:	Janny Braakhekke
geldtellers:	André Soorsma en Cobie Zijlstra
koffieschenkers:	Jikke en Wijnand Troost, Elly Mathu
kindernevendienst:	Rommie Klijn en Arjan van Doorn
teentalk:	Susanna van Doorn

Liederen in deze dienst

Lied Psalm 25: 1 en 2; Lied 368a; Lied 466: 1, 2 en 6; Lied Opwekking 818; Lied 791: 1, 2 en 6; Lied uit oude liedboek: 488A:1, 2, 4, 5

Na deze dienst

U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.

Dienst volgende week zondag

Volgende week zondag 8 december, Tweede advent, is de eredienst om 10:00 uur in de Morgensterkerk. Voorganger is ds. Niels Gillebaard.

Volleybaltoernooi

Het volleybaltoernooi komt er weer aan!

Sporthal De Walvis, zaterdag 4 januari 2025 vanaf 18.00 uur.

Schrijf je in als een volledig team, een groepje spelers, individueel of als scheidsrechter.

Schrijf je nu in via deze link: <https://forms.gle/QUrcHytWYuZgM4H87>

Of via de QR-code hiernaast.

Voor de regels, andere informatie en voor vragen kun je naar de website:

<https://www.pknheemskerk.nl/volleybaltoernooi>

Hoe meer mensen hoe leuker, dus schrijf massaal in, tot 4 januari!

Reimer Rigtering



Biblejournaling

Biblejournaling heeft u vast al eens gezien in onze kerkdiensten. Een actuele manier om met Bijbelteksten bezig te zijn door te tekenen, te kleuren, te kalligraferen, te schilderen, enz. Er is een appgroepje, waarin enthousiaste biblejournalers, jong en oud, hun inspiratie en creativiteit delen. Daarin klinkt soms de oproep “wie doet er zondag ook mee?” Dan zetten we een tafel en stoelen neer achter in de kerk, en wie wil doet mee. Doet u ook een keer mee? U mag al het materiaal meenemen dat u kunt gebruiken. Wilt u ook in de appgroep? Spreek dan Susanna van Doorn, Geerke Rigtering of Mieke Lansbergen even aan. **We tekenen in elk geval op alle adventszondagen!**

Wereldlichtjesdag zondag 8 december

Elke 2^e zondag in december is het Wereldlichtjesdag. Mensen over de hele wereld steken om 19:00 uur een kaarsje aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Op deze manier gaat er een golf van licht over de wereld en wordt er 24 uur stilgestaan bij dit verdriet. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang geleden, je kind blijft je kind, voor altijd in je hart en gedachten. Heemskerk doet ook dit jaar weer mee. Vanaf 18:15 is iedereen welkom in de Dorpskerk, het programma start om 18:45 uur. Recreation zingt. Wie een kaarsje wil aansteken wordt verzocht zelf een potje en waxinelichtje mee te nemen. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Meer info bij eibertdevries@hetnet.nl

Herdertjestocht 2024 gaat helaas niet door

Helaas hebben we niet genoeg vrijwilligers kunnen krijgen om de herdertjestocht 2024 door te laten gaan.

Begroting diaconie

De begroting voor 2025 van de diaconie staat ter inzage op de website.

Meelezen met de dominee 4 december

In voorbereiding op diverse zondagen zullen we met elkaar de te lezen teksten bespreken. Er wordt meer achtergrondinformatie gegeven bij de teksten en we gaan met elkaar in gesprek over de betekenis ervan voor ons eigen leven. U kunt 's middags om 14:00 of 's avonds 19:30 aansluiten.

Ontmoeting

Dinsdagmorgen 3 december a.s. om 10.00 uur in de Vrijburcht .

De traditionele Sinterklaasochtend met bekende filmbeelden, maar ook met wat nieuws. Een surprise zal niet ontbreken. Iedereen weer van harte uitgenodigd.

Open Dorpskerk

Elke donderdag van 10:00 – 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

Elke vrijdag van 12:00 – 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken.

Collecten van vandaag

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)*

** Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.*

Schriftlezing

Lucas 21,25-36

25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 33 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. 34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, 35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.'