

Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 13 april 2025

Palmpasen en Doopdienst van Milena Sharda Josephina Blom, dochter van Dennis en Chanoeka Blom, zusje van Luca Blom en Jovani Blom.

voorganger:	Ds. Niels Gillebaard
muzikale begeleiding:	Eibert de Vries en de Morgenster Muziekgroep olv Jikke Troost
ouderling:	Ralf Timmer
diaken:	Dick Slofstra
lector:	Geerke Rigtering
beamervoorbereiding:	Jannie de Vries
techniek:	Tim en Janneke de Koning
koster:	Piet Bos
gastvrouw:	Ria Bos
geldteller:	Fenna Timmer
koffieschenkers:	Jikke en Wijnand Troost, Elly Mathu
kindernevendienst:	Rommie Klijn

Liederen in deze dienst

Lied Opw 832 Jezus overwinnaar; Lied 216; Lied 287:1, 2, 3; Lied psalm 118:1, 5, 9; Lied 839; Lied 344; Lied 421; Lied 1006; Lied 552

Na deze dienst

U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.

Aankomende diensten in de Stille Week en met Pasen

Maandag 14 april	avondgebed 19:30, Dorpskerk
Dinsdag 15 april	avondgebed 19:30, Dorpskerk
Woensdag 16 april	avondgebed 19:30, Dorpskerk
Donderdag 17 april	Witte Donderdag 19:30, Morgensterkerk, samen met Beverwijk
Vrijdag 18 april	Goede Vrijdag 19:30, Morgensterkerk, samen met Beverwijk
Zaterdag 19 april	Paaswake 21:30, Morgensterkerk, samen met Beverwijk
Zondag 20 april,	eerste paasdag, 10:00 Morgensterkerk, voorganger Niels Gillebaard

Oproepen – is dit iets voor u?

We zijn op zoek naar extra mensen voor:

- Mensen die misschien een kerngroepje willen leiden – meer informatie bij ds. Niels Gillebaard.
- Mensen die af en toe koster willen zijn – meer informatie bij Tjipke Groen.

Praktische hulp gevraagd

De diaconie vraagt versterking voor Witte Donderdag, bij het inruimen en uitruimen van de kerkzaal.

Deze zal een speciale opstelling krijgen voor de dienst.

Het gereedmaken van de kerkzaal vindt plaats vanaf donderdagmiddag 14.00 uur.

Het weer terugbrengen in de oude situatie vindt plaats direct na afloop van de dienst op donderdagavond.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Dick Slofstra.

Jaarrekeningen 2024

De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie staan ter inzage op de website van de kerk.

ONTMOETING!

De volgende ONTMOETING is op maandag 14 april.

Met Pieranna van Rijn "op weg naar Pasen". Joke Meijer begeleidt de samenzang.

Inloop vanaf 13.45 uur met koffie en thee. Om exact 14.00 uur start de liturgie.

Daarna wordt u nog een consumptie aangeboden en hebt u de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Open Dorpskerk

Elke donderdag van 10:00 – 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

Elke vrijdag van 12:00 – 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken.

Collecten van vandaag

Eerste collecte: jeugd

Tweede collecte: kerk

Deurcollecte: Protestantse Kerk – Missionair Werk: Missionaire kansen met Pasen*

**Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een replica van het passionkruis organiseren. Zo ben je kerk naar buiten. Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal en een magazine.*

Schriftlezing

Lucas 19: 29-49

29 Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: 'Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: "Waarom maken jullie het los?", moeten jullie antwoorden: "De Heer heeft het nodig.'" 32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: 'Waarom maken jullie het los?' 34 Ze antwoordden: 'De Heer heeft het nodig.' 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor Hem op de weg uit. 37 Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: 'Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!' 39 Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 'Meester, berisp uw leerlingen.' 40 Maar Hij antwoordde: 'Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.'