

Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 28 juli 2024

Gezamenlijk met Beverwijk

de 6e zondag van de zomer

Thema: Leiderschap in woelige tijden (2): Gideon

voorganger:	ds. Arrie van Nierop
muzikale begeleiding:	Eibert de Vries
ouderling:	Ralf Timmer
diaken:	Esther Seijmonsbergen
lector:	Mieke Lansbergen
beamervoorbereiding:	Jannie de Vries
beeld & geluid:	Piet Bos en Casper Lansbergen
koster:	Tjipke Groen
gastvrouw:	Linda Rip
geldteller:	Fenna Timmer
koffieschenkers:	Elly Mathu, Yvonne Slofstra, Siep Broos

Liederen in deze dienst

Zingende Gezegend Lied 213: 1 en 3; Lied 870: 1, 2, 3 en 8; Lied 1008; Lied 339a; Lied 816; Lied 1014

Na deze dienst

U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.

Dienst volgende week zondag

Volgende week zondag 4 augustus is de eredienst om 10:00 uur in de **Dorpskerk**. Voorganger is pastor Irinda de Groen.

Inzamelingsactie voor de Voedselbank

Volgende week zondag is het de 1^e zondag van de maand. Er is dan weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Het verzoek is om één of meer van de volgende houdbare producten aan te leveren: volkoren pasta, gedroogde pruimen/abrikosen, ongezouten noten, zilvervliesrijst, jam, honing, roggebrood, kruiden voor nasi/bami, producten voor persoonlijke verzorging (maandverband, deodorant, toiletpapier e.d.). Wilt u letten op de houdbaarheidsdatum? Alvast dank voor uw gaven!

Startzondag 8 september

Zet u het alvast in de agenda?

Open Dorpskerk – donderdag en vrijdag

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

Op vrijdagmiddag is er een zomerconcert; de kerk is open van half 3 tot half 5, met om half 4 een concert van Anja van der Ploeg met diverse solisten. Het laatste concert is op 30 augustus.

Op donderdag 5 en vrijdag 6 september is de Dorpskerk gesloten vanwege de kermis in het centrum van Heemskerk.

Collecten van vandaag

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Deurcollecte: Hospicegroep Midden Kennemerland*

** De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers biedt ondersteuning bij de zorg thuis en in het hospicehuis. Onze getrainde vrijwilligers bieden palliatieve zorg (= verzachting/verlichting) aan de zieke, eventueel samen met mantelzorgers.*

Schriftlezingen

Rechters 6: 11 - 17

11 Toen kwam de engel van de HEER en Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. 12 De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: 'De HEER zij met je, dappere krijgsman.' 13 'Mag ik U vragen,' antwoordde Gideon, 'als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft Hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft Hij ze geleid, zeiden ze toch? Maar nu heeft Hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midjanieten!' 14 Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: 'Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.' 15 'Mag ik U vragen,' antwoordde Gideon, 'hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.' 16 De HEER antwoordde: 'Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.' 17 Toen zei Gideon: 'Heer, als U het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken.'

Rechters 6: 25 - 32

25 Diezelfde nacht zei de HEER tegen Gideon: 'Neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baäl heeft opgericht en hak de Asjerapaal die ernaast staat om. 26 Bouw voor de HEER, je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asjerapaal een vuur om de stier te offeren.' 27 Gideon nam tien van zijn knechten mee en deed wat de HEER hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen, daarom deed hij het 's nachts. 28 De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baäl was afgebroken en dat de Asjerapaal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd, en wel op een nieuw altaar. 29 Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben, en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. 30 Toen eisten ze van Joas: 'Lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baäl gesloopt en de Asjerapaal omgehakt.' 31 Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen: 'U wilt het voor Baäl opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baäl opneemt, zal nog voor de ochtend sterven! Als Baäl een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt.' 32 En hij gaf Gideon de naam Jerubbaäl, en zei: 'Laat Baäl het maar tegen hem opnemen omdat hij zijn altaar heeft gesloopt.'