

Gezamenlijke eredienst Protestantse Gemeente Beverwijk en Heemskerk in de Morgensterkerk, 1 september 2024

voorganger:	Ds. Niels Gillebaard
muzikale begeleiding:	Kees Brinkman
ouderling:	Froukje Post
diaken:	Sari van der Kooi
lector:	Wil Treffers
beamervoorbereiding:	Julian Borg
techniek:	Reimer Rigtering
koster:	Jan van Dijk
gastvrouw:	Froukje de Niet en Janny Braakhekke
koffieschenkers:	Yvonne Slofstra, Jannie Joustra en Siep Broos

Liederen in deze dienst

Lied 705: 1, 2, 3; Lied 705: 4; Lied 139: 1, 2, 14; Lied 288; Lied 939; Lied 534; Lied 841: 1, 2, 4; Lied 103c: 1, 2, 3, 5

Na deze dienst

U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht. Met wat lekkers erbij uit Beverwijk!

Dienst volgende week zondag STARTZONDAG

Volgende week zondag 8 september, is de eredienst om 10:00 uur in de **Morgensterkerk**.

Dit is de startzondag, thema: All in the family. Met in de dienst de bevestiging van ouderenpastor Pieranna van Rijn.

Voorganger is ds. Niels Gillebaard. In deze dienst is er ook kindernevendienst.

Na de dienst is er koffie met verschillende activiteiten:

Speel mee, dicht mee, praat mee of zing mee

Afgesloten met een gezamenlijke lunch. Allen van harte welkom!



Taizéviering

Volgende week zondag 8 september wordt er weer een Taizé viering georganiseerd in de Dorpskerk van Heemskerk.

Tijdstip 19.00 uur. We hopen elkaar weer te ontmoeten!

Noteert u vast de volgende data: 22 sept (in de Agathakerk in Beverwijk!), 6 okt, 3 nov

Aankondiging huwelijk

Op dinsdag 10 september trouwen Esther Seijmonsbergen en Eli Zeitsen. Ze vragen daarvoor Gods zegen in een feestelijke kerkdienst om 14:30 uur in de Morgensterkerk.

Open Dorpskerk – donderdag en vrijdag

Op 5 en 6 september is de Dorpskerk gesloten wegens de kermis. Daarna is de Dorpskerk weer open:

Elke donderdag van 10:00 – 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

Elke vrijdag van 12:00 – 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken.

13 sept is de Dorpskerk ook gesloten, ivm de voorbereiding voor de open monumentendag.

Collecten van vandaag

In deze dienst is één (deur)collecte. Het doel is noodhulp voor Soedan.

Schriftlezing

Psalm 34:12-23

12 Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de Eeuwige.

13 Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?

14 Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.

15 Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.

16 Het oog van de Eeuwige rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.

17 Toornig ziet de Eeuwige wie kwaad doen aan,
Hij wist hun namen op aarde uit.

18 De Eeuwige hoort de kreten van de rechtvaardigen,
Hij bevrijdt hen uit de nood.

19 Gebroken mensen is de Eeuwige nabij,
Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de Eeuwige zal hem steeds weer bevrijden.

21 Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet één ervan wordt verbrijzeld.

22 Een slecht mens komt om door eigen kwaad,
wie een rechtvaardige haat zal boeten.

23 De Eeuwige redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.

Marcus 8:22-26

22 Ze kwamen in Betsaida. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' 24 Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.' 25 Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp niet in!'