

Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 11 mei 2025

Huub Oosterhuis zangdienst

voorganger:	Ds. Niels Gillebaard
muzikale begeleiding:	Anja van der Ploeg en koor
ouderling:	Ralf Timmer
diaken:	Dick Slofstra
lector:	Betty Wentink
beamervoorbereiding:	Hans Wiemerink
techniek:	Piet en Riet Dubbelman
koster:	Coen Hoekstra
gastvrouw:	Gerry Garstman
geldteller:	Fenna Timmer



Liederen in deze dienst

Lied 276; Lied 632; Lied 601:1, 2, 3; Lied 322; Lied De Heer heeft mij gezien; Lied 981; Lied 608

Na deze dienst

U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten **in de Vrijburcht**.

Kaartschrijfactie volgende week 18 mei

Volgende week is er weer kaartschrijfactie. Daarom de vraag geeft u a.u.b. vandaag namen door van mensen die niet naar de kerk kunnen komen het zij door ziekte of andere moeilijkheden. Schrift en pen liggen in de hal op tafel. Noteert u daarin de naam en het adres. De ontvangers zijn u dankbaar.

Dienst volgende week zondag

Volgende week zondag 18 mei is de eredienst om 10:00 uur in de **Morgensterkerk**.
Voorganger is ds. Niels Gillebaard.

Taizéviering

Vanavond is er ook weer een Taizéviering. Welkom 19:00 uur in de Dorpskerk

Bevestiging

De kerkenraad is blij u te mogen meedelen dat **Jikke Troost** bevestigd wil worden als diaken.
Dit zal gebeuren in de dienst van **18 mei in de Morgensterkerk**.

Meelezen met de dominee – welkom op woensdag 14 mei

In voorbereiding op de zondag.
Bespreken van de teksten, achtergrondinformatie en met elkaar in gesprek.
Welkom om 14:00 of om 19:30 uur.

Muziekavond – voor iedereen!

Vrijdag 16 mei van 19:30-20:30 uur
Lekker zingen. Een laagdrempelige, losse, vrolijke avond.
Bij Susanna en Arjan thuis, Marie Heinenpad 4, Heemskerk
Iedereen is welkom! Aanmelden hoeft niet.

Kerk op Schoot

Zondag **18 mei** 9.30 uur in de **Morgensterkerk**. Voor kinderen tot ca. 6 jaar en hun familie.
Samen zingen, verhaal, muziek maken.
Corina Voskamp corina@familiedegraaf.nl 06-18643261

Oproepen – is dit iets voor u?

We zijn op zoek naar extra mensen voor:

- Mensen die misschien een kerngroepje willen leiden – meer informatie bij ds. Niels Gillebaard.
- Mensen die af en toe koster willen zijn – meer informatie bij Tjipke Groen.

Open Dorpskerk

Elke donderdag van 10:00 – 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.

Elke vrijdag van 12:00 – 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken.

Collecten van vandaag

Eerste collecte: Jeugd

Tweede collecte: Kerk

Deurcollecte: Kerk in Actie – Zending: Bangladesh*

**In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. Toch wil de minderheidskerk in dit land relevant zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen.*

Schriftlezing

Johannes 10,22-30

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: 'Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg het ons dan ronduit.' 25 Jezus antwoordde: 'Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij, 26 maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en Ik zijn één.'