

Eredienst in de Morgensterkerk op 23 januari 2022

Voorganger: pastor Fred van der Louw
Muziek: Aldert Fuldner
ouderling: Ralf Timmer
Diaken: Sophia Verbaan
Lector: Geerke Rigtering

Liederen in deze dienst

Psalm 62:1,4; Lied 221:1,3; Lied 749:1; 836:1,4,5; Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan

Dienst volgende week

Zondag 30 januari vieren we onze eredienst vanuit de Morgensterkerk om 10:00, voorganger is Marco Visser. Bij de diensten in de Morgensterkerk zijn maximaal 50 kerkgangers welkom. Wel met de nog steeds geldende maatregelen: mondkapjes op bij verplaatsingen, anderhalve meter afstand houden en géén koffiedrinken. U kunt reserveren via de website. Daarnaast is de dienst altijd te volgen via kerkdienstgemist.nl en onze website.

Bijbelgesprekskring

De bijbel-gesprekskring komt elke laatste donderdag van de maand in de Morgensterkerk bijeen. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 27 januari om 13.45 uur. We lezen dan samen verder in het bijbelboek Esther. Een ieder is van harte welkom. Ook anderen van buiten de kerkelijke of dorpsgrenzen.

Collecten

Eerste Collecte: Diaconie

Tweede Collecte: Kerk

Derde Collecte: Protestantse Kerk - Missionair Werk & Kerkgroei*

**In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.*

Op de website en in Samenklank leest u hoe u vanuit huis kunt geven.

Schriftlezing

Mattheüs 25: 1-13

Jezus zei: “De wereld die God voor ogen heeft, is als tien meisjes die op weg gaan naar een bruiloft. Ze moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben allemaal een lamp meegenomen. Vijf meisjes zijn dom. Die hebben wel een lamp bij zich maar geen olie om de lamp te laten branden. De vijf andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben namelijk een lamp bij zich én olie om de lamp te laten branden. Het wachten op de bruidegom duurt langer dan gedacht. De meisjes worden moe en vallen in slaap.

Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! Vooruit, ga naar hem toe!’ De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. Dan zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes: ‘Mogen wij wat van jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet branden.’ Maar de verstandige meisjes zeggen: Nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. Ga maar ergens olie kopen voor je lampen.’

De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De vijf meisjes die klaarstaan, gaan met hem mee. Ze mogen naar binnen op het feest. Daarna gaat de deur dicht. Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch binnen!’ Maar de bruidegom antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken jullie niet.’ Toen zei Jezus: “Wees waakzaam, blijf goed opletten. Want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.”

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Tekst: Sytze de Vries; mel. JdH 96

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben je baken ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat,

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,

ben Ik de hand, die al je tranen wist.