

ONTMOETING EN VERDIEPING

Aanbod van activiteiten voor het seizoen 2018-2019

Protestantse Gemeente
Beverwijk / Wijk aan Zee,
Heemskerk en Velsen-Noord

September 2018



Protestantse
Kerk

ONTMOETING & VERDIEPING

Eigenlijk is het zo voor de hand liggend: Heemskerk, Beverwijk & Wijk aan Zee en Velsen-Noord zijn al lang aan elkaar vastgegroeid. Ook in de kerk raken we meer en meer op elkaar aangewezen. Ons gezamenlijke kerkblad Samenklank is een goed voorbeeld van een samenwerking die al lang bestaat. Is het dan niet vanzelfsprekend dat we verder denken over meer mogelijkheden om samen te werken?

Als voorgangers kwamen we al snel uit op meer samenwerking op het gebied van Vorming en Toerusting: waarom zouden we allemaal zelf het wiel uitvinden terwijl de burens dat al lang gedaan hebben? Zo kwamen we uit bij deze gezamenlijke presentatie van dit aanbod dat we vooralsnog 'Ontmoeting & Verdieping' genoemd hebben.

Feitelijk verandert er niet zo heel veel. De meeste activiteiten in ons aanbod vinden nog steeds gewoon plaats in een van 'eigen' kerkgebouwen. Maar meer dan voorgaande jaren benadrukken we op deze plek dat u van harte welkom bent bij een 'activiteit bij de burens'. Hoe eenvoudig kan het zijn?

We ontmoeten u graag, of het nu in Heemskerk, Beverwijk & Wijk aan Zee of Velsen-Noord is.

Sylvia Neuféglise, Trudy Joosse, Fred van der Louw, Marco Visser en Arrie van Nierop

1. BIJBELKRING VELSEN-NOORD

Een keer per maand komen we in Velsen-Noord bij elkaar om er met elkaar over te praten wat de Bergrede voor ons persoonlijk leven betekent. De Bergrede die Jezus vanaf een berg aan zijn leerlingen en aan ons geeft blijft actueel. Hoe zit het met vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping in ons eigen leven en in de rest van de wereld?

Hoe zit het met het Koninkrijk van God?

Wanneer zie je daar tekenen van in je eigen leven?

We komen de antwoorden op deze vragen op het spoor wanneer we ons verdiepen in de inspirerende tekst van de Bergrede.



Data: vanaf 10 september 2018 1 x per maand van 15.00 uur tot 17.30 uur

Plaats: mw. Andrea, Wijkkerstraatweg 113P, Velsen Noord

Meer informatie en aanmelding: ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer.

Tel: 06-12652833, sylvia.neuféglise@kpnplanet.nl

2. GESPREKSKRING OP WOENSDAGOGHTEND IN DE VREDEVORSTKERK IN BEVERWIJK

Elke tweede woensdagochtend van de maand is de gesprekskring in de Vrededorstkerk. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten, waar iedereen welkom is. Aan de hand van diverse onderwerpen gaan we met elkaar in gesprek. Thema's van het afgelopen seizoen waren o.a.: landgenoten, bidden, verlies, Maarten Luther. Opgave is niet nodig.

Data: elke tweede woensdagochtend van de maand van 10.00 - 11.30 uur

Plaats: Vrededorstkerk in Beverwijk

Contactpersoon: Trudy Joosse-Ridder, ouderenvastor

ouderenvastor.pgbwz@gmail.com of 06-27582219



3. ONTMOETINGSOCHTENDEN HEEMSKERK

Komend seizoen worden weer 2-wekelijkse ontmoetingsochtenden georganiseerd in Heemskerk. Dinsdag 18 september starten we traditioneel samen met de PCOB. Dinsdag 2 oktober is het 10 jaar geleden dat we met deze activiteit zijn gestart. We maken er een feestelijke bijeenkomst van met o.a. terugblik op 10 jaar ontmoetingsochtenden. De opzet van de ochtenden is in deze 10 jaar niet veranderd. Het rust op drie pijlers nl: verdieping, ontspanning en ontmoeting.

Veel van deze ochtenden wordt ingevuld door gemeenteleden of familieleden. Binnen onze gemeente is er veel creativiteit. De ochtenden staan voor iedereen open. Diverse bezoekers uit andere gemeentes zijn welkom gasten. De ochtenden zijn van 10.00 -11.30 uur in de Vrijburcht. Een ieder is van harte uitgenodigd.

Data: 18 september, 2, 16, 30 oktober, 13, 27 november en 11 december van 10.00 -11.30 uur

Plaats: Vrijburcht Morgensterkerk in Heemskerk

Info: pietdubbelman77@gmail.com



4. BIJBELGESPREKSKRING IN DE MORGENSTERKERK IN HEEMSKERK

Op elke laatste donderdag van de maand is er een bijbelgesprekskring van 13.45 - 15.15 uur in één van de zalen van de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 Heemskerk. De onderwerpen worden in overleg met de deelnemers gekozen. Dat kan een bijbelgedeelte, een thema of een boek zijn. Steeds wordt er geprobeerd een verbinding te leggen met ons eigen leven en de wereld om ons heen.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 27 september.

U hoeft niet alles over de Bijbel te weten. Het zijn gezellige gespreksgroepen met diepgang. Een ieder is van harte welkom. Ook anderen van buiten de kerkelijke of dorpsgrenzen. Graag tot ziens!

Data: vanaf 27 september elke laatste donderdag van de maand van 13.45-15.15 uur

Plaats: Morgensterkerk in Heemskerk

Info: pastor Fred van der Louw, 06-4659 1437



5. BIJBELGESPREKSKRING IN WOONZORGCENTRUM WESTERHEEM IN HEEMSKERK

In Woonzorgcentrum Westerheem, Westerheem 90 in Heemskerk, is er elke eerste maandag van de maand een bijbelgesprekskring van 10.30 - 11.30 uur in de familiekamer. In de komende tijd lezen we met elkaar het bijbelboek Esther. Ook hier gaan we op zoek naar de betekenis voor ons leven hier en nu. De eerste bijeenkomst is op maandag 1 oktober. U hoeft niet alles over de Bijbel te weten. Het zijn gezellige gespreksgroepen met diepgang. Een ieder is van harte welkom. Ook anderen van buiten de kerkelijke of dorpsgrenzen. Graag tot ziens!

Datum: vanaf 1 oktober elke eerste maandag van de maand van 10.30-11.30 uur

Plaats: woonzorgcentrum Westerheem in Heemskerk

Info: pastor Fred van der Louw, 06-4659 1437



6. MEDITATIEVE WANDELING

Hoe heerlijk is het niet om even los te komen van de dagelijkse sleur en om de dingen van het dagelijkse leven met andere ogen te bekijken. Te midden van zoveel lawaai en prikkels die ons afleiden wil onze ziel op adem komen. Dat kan door een meditatieve wandeling door Westerhout in Beverwijk aan de hand van gedichten die gaan over de natuur en die geschreven zijn door Tine Kalverboer, een natuurgids. Na afloop van de wandeling die ongeveer een uur duurt wisselen we onze ervaringen over de wandeling uit in De Smaeckkamer, dat is een eetgelegenheid in Beverwijk.



Datum: zaterdag 22 september om 10.00 uur

Plaats: we verzamelen bij De Smaeckkamer, Westerhoutplein 6, 1943 AA Beverwijk

Meer informatie en aanmelding: ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer.

Tel: 06-12652833, sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl

7/8. VOOR DERTIGERS & VEERTIGERS

- Je bent tussen de 30 & 40 of tussen de 40 & 50...
- Je vindt het soms moeilijk om op zondagmorgen naar de kerk te gaan ...
- Je wilt wel eens stevig doorbomen met leeftijdgenoten over vragen die ertoe doen...

Wie weet zijn de gespreksgroepen dertigers & veertigers dan iets voor jou. Met jongeren uit onze gemeenschappen komen we eens per 3 à 4 weken samen met als doel, onderlinge ontmoeting en inhoudelijk gesprek. De thema's worden in onderling overleg vastgesteld en door een van de predikanten ingeleid.



Data: in onderling overleg

Plaats: bij deelnemers thuis

Contactpersonen: Fenna Timmer, fennatimmer@hotmail.com tel. 06-11184773

Geerke Rigtering, geerke@rigtering.nl tel. 06-44031705

9. LEESKRING - HET PAUPERPARADIJS

In het licht van de Bergrede Matteus 5 vers 3: "Gelukkig de armen van geest want van hen is het koninkrijk der hemelen" wordt er een leeskring gehouden over Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis van schrijfster Suzanna Jansen.

Het boek maakt grote indruk. Je zit er als lezer meteen middenin. Het boek gaat over Amsterdam-Noord tijdens de crisisjaren: Roza Dingemans, moeder van een door schulden en alcoholisme getroffen gezin, probeert haar waardigheid te bewaren. Ze ontleent trots aan het gerucht over een voorname afkomst. Maar is dat werkelijkheid of mythe? Op zoek naar de feiten stuit haar kleindochter, de auteur, op een verborgen geschiedenis: de heropvoedingsexperimenten in het Drentse Veenhuizen, waaraan haar voorouders werden blootgesteld. Wat begon als plan om de onderklasse te verheffen, veranderde al snel in een fuik.



Datum: donderdag 27 september 2018 van 20.00 uur - 22.00 uur

Plaats: dhr. van der Horst, van der Hoopstraat 89 in Beverwijk

Meer informatie en aanmelding: ds. Sylvia Neuféglise

Tel: 06-12652833, sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl

10. MET EEN BOEK VOL ZILVERWERK...

VIER LEERHUISAVONDEN OVER DE HEILIGE SCHRIFT IN JODENDOM, CHRISTENDOM EN ISLAM

De VVP Noord-Holland, het Leerhuis Kennemerland en de commissie Kerk & Israël van de Protestantse Gemeente Heemskerk organiseren in de herfst van 2018 wederom een serie leerhuis-avonden. Het zal gaan over de Heilige Schrift in het Jodendom, het Christendom en de Islam: de Tenach, de Bijbel en de Koran. Welke waarde heeft het Boek, hoe worden de teksten geïnterpreteerd? Daarover zal het gaan, en wel n.a.v. een verhaal dat in alle tradities voorkomt, over Abraham die de opdracht krijgt zijn zoon te offeren. Deskundigen zullen hierover vertellen, waarbij zij zowel historie als actualiteit zullen belichten.



Data: woensdagavond 3, 17 en 31 oktober, 14 november van 20:00 tot 22:00 uur

Plaats: Morgensterkerk, Vrijburglaan in Heemskerk (op 31 oktober in de Dorpskerk).

Kosten: 5,- euro per bijeenkomst, inclusief koffie, thee en lesmateriaal.

Meer informatie en (verplicht) aanmelden: Henri Frölich, ahfrolich@gmail.com.

11. ISRAELZONDAG MET RABBIJN MARIANNE VAN PRAAG EN DS. ADRI VAN DER WAL

Het provinciale platform kerk en Israel in oprichting organiseert voor de hele provincie Noord - Holland een bijeenkomst op de Israelzondag. Dat is altijd de eerste zondag in oktober. Iedere zondag weer, waarop we de dienst vieren worden we in ons geloof bepaald bij de Joodse wortels van ons geloof. We zingen Psalmen en naast het Nieuwe Testament lezen we ook teksten uit het Oude Testament. Het kan in ons land voorkomen, dat wanneer je een hotel boekt, dat je dan alleen het Nieuwe Testament op je nachtkastje ziet liggen. Daar heb je niets aan, wanneer je ook niet het Oude Testament tot je beschikking hebt. Professor van Ruler heeft ooit eens gezegd: "het Nieuwe Testament is niet meer dan een verklarend zakwoordenboekje bij het Oude Testament." Op de Israel zondag gaan we hier verder over in gesprek met rabbijn Marianne van Praag en ds. Adri van der Wal. Zij zullen allebei een lezing houden over de vraag: "Lezen Joden en christenen dezelfde bijbel. Marianne van Praag is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Momenteel is zij te zien in de serie op TV "Kijken in de ziel van religieuze leiders". Ds. Adri van der Wal is predikant in Hoofddorp. Hij begeleidt het leerhuis in Hoofddorp. Hij weet veel van het Jodendom en hij heeft daar verschillende lezingen over gegeven.



Datum: zondag 7 oktober 2018, 16.00 uur, met na afloop een hapje en een drankje

Plaats: de Maranathakerk Prins Hendrikstraat 1, 1901 CB Castricum

Meer informatie en aanmelding: ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer Tel: 06 - 12652833,

sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl of bij Thetie Deen-Heule th.heule@planet.nl

12. OECUMENISCHE BIJBELKRING WIJK AAN ZEE

Dit seizoen is de eerste brief aan Timoteüs het uitgangspunt voor de bijeenkomsten van de oecumenische Bijbelkring in Wijk aan Zee. De brief aan Timoteüs bevat veel concrete aanwijzingen voor de opbouw van de gemeente in een 'overgangstijd': de afstand tussen joodse en niet joodse christenen groeit, de ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in sneltreinvaart op. Natuurlijk betrekken we Paulus' adviezen aan Timoteüs op onze eigen situatie: hoe kunnen we als gelovigen (en als geloofsgemeenschappen) koers houden in een tijd waarin er zoveel gebeurt?



Data: eerste keer op maandag 8 oktober, 20.00 uur, overige data in overleg

Plaats: consistorie Dorpskerk in Wijk aan Zee

Begeleiding: ds. Arrie van Nierop

Contactpersoon: mw. Janke van Wieren, tel. 822705, e-mail: jvanwieren@live.nl

13. DOOR GOEDE MACHTEN TROUW EN STIL OMGEVEN... EEN SERIE GESPREKSAVONDEN OVER GEDICHTEN VAN DIETRICH BONHOEFFER

De bekende theoloog en geloofsmartelaar Dietrich Bonhoeffer schreef in de gevangenis een tiental gedichten. De bekendste is wel het gedicht 'Door goede machten trouw en stil omgeven...' dat ook in ons Liedboek is opgenomen. Maar ook bekend is het ontroerende gedicht 'Wie ben ik'. We zullen in een serie bijeenkomsten zijn gedichten lezen en bespreken. U krijgt deze via de mail opgestuurd, zodat u ze zelf kunt uitprinten. Als u daartoe geen mogelijkheid hebt, geef dan een seintje, dan krijgt u een exemplaar uitgereikt. We zullen telkens beginnen met het lezen van het gedicht. Vervolgens delen we samen wat het bij ons oproept. Daarna zal ds. Kick Bras meer achtergrondinformatie geven. En tenslotte praten we door over wat dit gedicht ons in deze tijd te zeggen heeft. Kick Bras publiceerde begin dit jaar het boek Voor het leven. De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer. U hoeft dit boek niet aan te schaffen, maar als u wilt, kunt u bij hem wel een exemplaar kopen.



Data: woensdag 10 en 24 oktober, 7 november van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Vrededorstkerk in Beverwijk.
Opgave: voor 1 oktober, bij ds. Kick Bras, kickbras@hetnet.nl tel. 023-5766776
minimaal aantal deelnemers is 8, maximum is 15

14. NU IK OUDER WORD...

In de maand november worden we meer dan anders bepaald bij de vergankelijkheid en eindigheid van ons leven. Wat betekent het om in de laatste fase van je leven aan te komen? Hoe houdt mijn leven zin en betekenis als ik ouder word? Welke vragen komen er om de hoek kijken als ik mijn eigen levenseinde onder ogen moet zien? Samen met de Vereniging Grote Kerk Beverwijk beleggen we twee avonden rond dit thema.



Op donderdag 8 november is dr. Els van Wijngaarden onze gast. Zij promoveerde eind 2016 op 'de ervaringswereld van het voltooide leven' aan de Universiteit voor Humanistiek. In haar boek doet Els van Wijngaarden verslag van haar gesprekken met ouderen die hun leven voltooid achten. Haar gesprekspartners blijken heel verschillende motieven en vragen te hebben. Op 22 november gaan we verder in op de vragen rond het levenseinde. Welke mogelijkheden en welke beperkingen zijn er, waar moeten we over nadenken? Welke rol speelt onze levensbeschouwing of geloof in dit verband? Deskundigen van het Rode Kruis ziekenhuis geven een inleiding voor het gesprek.

Data: donderdag 8 en 22 november, 20.00 uur
Plaats: Grote Kerk in Beverwijk
Aanmelding: vooraf wordt op prijs gesteld, bij Jan Kramer, kramer23@ziggo.nl tel. 227796

15. BIJBELGESPREKKEN MET HEEMSKERKERS

In de serie 'Bijbelgesprekken met Heemskerkers' interviewt predikant Marco Visser mensen die een bepaalde rol spelen in de Heemskerkse samenleving. Wie is hij of zij? Waar liggen haar drijfveren, wat inspireert hem? Waar komt het op aan in de huidige tijd? Een persoonlijk gesprek, dat tegelijk gaat over een Bijbeltekst. Wat heeft deze oude bron te zeggen anno nu? Wat is de actuele waarde van het verhaal? Wie behoefte heeft aan bezinning: hartelijk welkom in de Heemskerkse Dorpskerk. Het is op zondagavonden van 19:00 tot 20:00 uur. Er klinkt goede muziek, er is koffie en thee na afloop, toegang is gratis. Data en gesprekspartners worden later bekendgemaakt. Zie www.pknheemskerk.nl.

Data: volgen op www.pknheemskerk.nl, zondag van 19.00 - 20.00 uur
Plaats: Dorpskerk in Heemskerk
Informatie: marcovisser64@kpnmail.nl

16. KRING ROND JOHN D. CAPUTO HOPELOOS HOOPVOL, BELIJDENISSEN VAN EEN POSTMODERNE PELGRIM

In 'Hopeloos hoopvol' beschrijft John D. Caputo (1940) zijn spirituele reis van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren stuurde, tot de postmoderne filosoof 'na de dood van God' die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God.

Caputo moet niets hebben van een 'voor-wat-hoort-wat' vorm van geloven en leven. Daartegenover plaatst hij de 'religie van het geschenk'. Het gaat Caputo om onvoorwaardelijk geloven, hopen en liefhebben zonder daarvoor een beloning te verwachten. Zijn stijl is lichtvoetig, filosofisch, humoristisch en diepgaand spiritueel.

Data: donderdagavond 10 en 24/1, 7 en 21/2, 7 en 21/3 2019, 19.30 - 21.00 uur
Plaats: Vrededorstkerk in Beverwijk
Opgave: vòòr 15 december bij ds. Arrie van Nierop, predikant.pgbwz@gmail.com of tel. 295703 (minimaal aantal deelnemers is 8, maximum is 15)



17. BIJBELSE THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN DRIE AVONDEN VOOR WIE MEER WIL WETEN OVER... JEZUS

De Bijbel is een eerbiedwaardig, maar ook moeilijk boek. Een wereld om in te wonen, maar ook om in te verdwalen. Hoe vind je je weg? Begin 2019 organiseert predikant Marco Visser drie avonden, deze keer over het Nieuwe Testament. Boekenkasten zijn er vol geschreven over de vraag wie Jezus is. Het aloude christelijke dogma zegt: Christus, waarlijk God en waarlijk mens, gestorven voor onze zonden. In later tijden kwamen er andere beelden bij: Jezus als wijsheidsleraar of als religieuze en politieke rebel... De bedoeling is om iets van deze ontwikkeling te schetsen, maar ook om terug te gaan naar de bronnen: wat vertellen de evangelisten, wat schrijft Paulus? Een minicursus, voor mensen die meer willen weten.

Data: donderdagavonden in januari en februari 2019; de precieze data volgen later
Plaats: Morgensterkerk in Heemskerk
Meer informatie en (alvast) aanmelding: marcovisser64@kpnmail.nl.

18. ONGELOFELIJK!

Juist toen we dachten dat God het publieke domein in Nederland definitief verlaten had, steekt religie de kop weer op. Het aantal moslims groeit, nieuwe vormen van zingeving steken de kop op en er klinkt een roep om christelijke waarden. Kunnen we - en willen we - eigenlijk wel zonder religie?

Yvonne Zonderop ('als meisje verliet ze stampvoetend de katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de christelijke cultuur') schreef er een opmerkelijk boek over: Ongelofelijk, over de verrassende comeback van religie. Wat betekenen de waarnemingen van Zonderop voor de manier waarop we als niet-kerkelijke & kerkelijke mensen in de IJmond tegen elkaar aankijken?

Data: twee avonden, tussen Pasen & Pinksteren 2019
Plaats: De Grote Kerk in Beverwijk
Info: bij ds. Arrie van Nierop, predikant.pgbwz@gmail.com of tel. 295703



YVONNE ZONDEROP
ONGELOFELIJK
Over de verrassende comeback van religie
PINKSTEREN

OVERZICHT ACTIVITEITEN ONTMOETING EN VERDIEPING

ONDERWERP	DATUM
1. Bijbelkring Velsen-Noord	10 september van 15.00-17.30 uur + daarna 1 x per maand
2. Gesprekskring Beverwijk	2e woensdagochtend van de maand van 10.00-11.30 uur
3. Ontmoetingsochtend Heemskerk	vanaf 18 september om de week op dinsdag
4. Bijbelgesprekskring Heemskerk	27 september van 13.45-15.15 uur + de laatste donderdag van de maand
5. Bijbelgesprekskring Westerheem	1 oktober van 10.00-11.30 uur + eerste maandag van de maand
6. Meditatieve wandeling	22 september om 10.00 uur
7. Gespreksgroep voor dertigers	vanaf september eens per 3-4 weken
8. Gespreksgroep voor veertigers	vanaf september eens per 3-4 weken
9. Leeskring het pauperparadijs	27 september van 20.00 - 22.00 uur
10. Vier leerhuisavonden over de Heilige Schrift in Jodendom, Christendom en Islam	3, 17 en 31 oktober, 14 november van 20:00 tot 22:00
11. Israëlzondag met rabbijn Marianne van Praag en ds Adri van der Wal	7 oktober om 16.00 uur
12. Oecumenische Bijbelkring Wijk aan Zee	8 oktober om 20.00 uur daarna data in overleg
13. Serie gespreksavonden over Gedichten van Dietrich Bonhoeffer	woensdag 10 en 24 oktober, 7 november van 20.00 tot 22.00 uur
14. Thema-avonden 'Nu ik ouder wordt'	8 en 22 november om 20.00 uur
15. Bijbelgesprekken met Heemskerkers	zondagavond, data volgen
16. Kring rond John Caputo, 'Hopeloos hoopvol'	donderdagavond 10 en 24/1, 7 en 21/2, 7 en 21/3 2019 van 19.30 - 21.00 uur
17. Bijbelse Theologie voor geïnteresseerden Wie meer wil weten over ... Jezus	3 donderdagavonden in januari/februari 2019
18. Kring rond Yvonne Zonderop 'Ongelofelijk'	2 avonden tussen Pasen en Pinksteren 2019

Niet al onze activiteiten zijn in dit aanbod verwerkt. Het kan zijn dat er in de loop van het seizoen nieuwe activiteiten bijkomen of dat er wijzigingen in het programma optreden.

Houd de berichtgeving in Samenklank en op de websites s.v.p. in de gaten.

ADRESSEN KERKGEBOUWEN

Dorpskerk	Kerkplein 1, 1961 EA Heemskerk
Morgensterkerk	Vrijburglaan 2, 1962 VA Heemskerk
Vredevorstkerk	Laan der Nederlanden 12, 1945 AC Beverwijk
Grote Kerk	Kerkstraat 37A, 1941 GC Beverwijk
Dorpskerk	Voorstraat 1, 1949 BG Wijk aan Zee