

Oecumenische Viering
in de
Week van Gebed voor de Eenheid



Dorpskerk Wijk aan Zee

17 januari 2021

Voorgangers:

Ds. Arrie van Nierop
Pastor Nico Smit

Lectoren:

mevr. Miep de Wildt
dhr. Harry van Heerden

Organist:

dhr. Hans Kelder

Beeld

Wouter de Haan
Ingrid van de Horst

Met medewerking van

enkele leden van het Odulphus koor

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Naderen tot God en elkaar

Intochtslied Het Lied van Gods aanwezigheid

*Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
Onder Uw vleugels rusten wij.*

*Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
Niet hoog en breed van ons vandaan
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
Dat Gij dit lied wel zult verstaan*

*Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien,
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt, dat Gij ons ziet.*

*Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat leeft en zich ontvouwt
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd*

*Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn
Blijf zo genadig met ons bezig
Tot wij in U volkomen zijn.*

Openingswoord

Inleiding en ontsteken van het licht in de handjes

Gebed om ontferming

- V. Heilige Geest, U schiept en herschept de kerk op alle plaatsen. Kom en fluister ons het gebed in, dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden tot zijn Vader richtte: 'dat zij allen één zijn...opdat de wereld zal geloven
- A Heer, ontferm U of Kyrie Eleison gezongen
- V Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw liefde, zodat alle verdenking, minachting en misverstanden in de kerk mogen ophouden. Laat de muren die ons scheiden vallen.
- A Heer, ontferm U
- V Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart open voor vergeving en verzoening en breng ons terug van onze dwaalwegen.
- A Heer, ontferm U
- V Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons arm van geest, zodat wij uw onverwachte genade kunnen verwelkomen
- A Heer, ontferm U
- V Heilige geest, laat alle mannen, vrouwen en kinderen die vervolgd worden om hun trouw aan het evangelie nooit in de steek. Geef hen kracht en moed, en ondersteun wie hen helpen.
- A Heer, ontferm U

Orgelspel

Het woord van God vieren

1^e lezing,

Korinthe 1 vers 1-13

De liefde

Zonder liefde is alles zinloos

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.

Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen je woorden niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.

Wat is liefde?

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

De liefde zal nooit verdwijnen

Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.

Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis, en voor iedere boodschap die we vertellen. *11* Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.

Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen.

Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent.

Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

Tussenzang Wie oren om te horen heeft

*Wie oren om te horen heeft
Hore naar de wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
Maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor Israël, mijn geboden.*

*Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
De wil van God, uw Vader.*

*De macht der liefde is zo groot,
Geen water blust haar vuren uit,
Wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.*

*De liefde spreekt haar eigen taal ,
Alle kwaad bedekt zij duizendmaal
Vergeef al wie u griede
Dit lied zal in de lucht opgaan
Maar blijve in ons de liefde.*

2^e lezing

Johannes 15 vers 1-17

¹Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ²Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. ³Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. ⁴Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. ⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. ⁹Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je

blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹ Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹² Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. ¹³ Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. ¹⁴ Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. ¹⁵ Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. ¹⁶ Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. ¹⁷ Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.



Overweging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
Die liefde is
En de aarde
Heeft toevertrouwd
Aan alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus
Die gekomen is
Om ons heel te maken
En ons te bevrijden
Van alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God
Die werkt in en door allen
Die zich toekeren naar de waarheid

Ik geloof in de belofte van God
Dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
De macht van de zonde in ons allen
En dat Hij ons zal richten
Het rijk van gerechtigheid en vrede
Voor de hele mensheid

Dienst van de gebeden

Voorbede

- V God van leven, U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Schenk ons de moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat op grond van ras, achtergrond, geslacht en religie.
Overwin in ons de angst voor de mensen die niet hetzelfde zin als wij.
- A God van vrede, God van liefde, in u vinden wij hoop.
- V Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U. leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende achtergronden, in verschillende landen, naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.
- A God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop
- V Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de moeiten van het leven en de mensen die zoveel verschillende manieren lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, ons bezit en ons leven te delen met mensen die in nood verkeren.
- A God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
- V Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping en de kreet van allen die lijden onder de klimaatverandering. Leid ons naar een nieuwe manier van leren om in harmonie te leven met alles wat u geschapen heeft.

- A God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
- V Liefdevolle Vader u schenkt troost aan zieken in het ziekenhuis en verpleeghuis,
aan hun familie die afscheid moet nemen van dierbaren in zware omstandigheden.
We denken vandaag aan hen wiens naam we meedragen in ons hart
We noemen vandaag met name.....
God van vrede, God van Liefde , in U vinden wij hoop.

Dienst van de tafel

Tafelgebed

Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder –

**Gij, louter licht
en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!**

Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed.
Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.

**Gij, louter licht
en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!**

Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;
met hen en met alles wat ademt van genade
zeggen wij hier:

**Gij, louter licht
en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!**

Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne,
dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.

**Hij, Licht uit Licht,
woord van den beginne,
Jezus Messias!**

Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.

Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat.
**Hij, ware herder,
woord van den beginne,
Jezus Messias!**

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.

Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood:
zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn:
zijn bloed voor ons.

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

**Hij, Lam van God,
brood uit de hemel,
Jezus Messias!**

Erfgenamen van zijn vrede,
wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,
dat wij woning zijn voor U.

Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen,
die hemel en aarde verheugen.

**Gij, louter licht
en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!**

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood,
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.



En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen

Vitnodiging tot de maaltijd

Delen van brood en wijn

Lied 653 U kennen, uit en tot U leven , 1-5-7

*U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.*

*Gij zijt de wijnstok van het leven
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed
doorstroom ons met uw hartenbloed.*

*O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
uw kerk die in de wereld is.*

Orgelspel

Slotgebed

Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

*Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en hij zal met je zijn*

*Ga met God zal met je zijn
Bij gevaar, in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn*

*Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn*

Zending en Zegen